

Hämt sedan sist:



Jessica, Kim, Vilma och Jonathan från tyskgruppen på promenad längs Rhen.

Givande utbyte med Tyskland

I över ett år hade vi i Mårten Nyströms älskade tyskgrupp planerat en språkresa till Tyskland. Drömmen blev verklighet nu i maj, då det bar iväg genom himlen mot staden Düsseldorf.

Efter att ha stigit upp klockan fyra på morgonen, väntat på Arlanda några timmar och flugit två timmar anlände vi slutligen vid Düsseldorfs flygplats där vi möttes av våra tyska kompanjoner med en felstavad skylt. Det var i alla fall fint att de hade försökt skriva på svenska. Vi åkte därefter till skolan där skolledningen välkomnade oss med mackor och dryck. Mycket nervösa åkte vi sedan hem till våra värdfamiljer.

De följande dagarna var mycket händelserika. Bl.a. var vi på ett rosa slott, det höga TV-tornet (där man kunde ligga på lutande fönster) och besökte grannstaden Köln där vi var på Europas största chokladmuseum. Dessutom fick vi en guidad tur i den majestätiskt överkliga domkyrkan.

En dag spenderades tillsammans i en gymnastikhall där vi gjorde mängder med övningar under temat anti mobbing/våld. Ledaren var mycket duktig (dock inte så attraktiv som de tyska lärarna utlovat) och ledde oss på ett bra och engagerande sätt så att vi lärde oss många nyttiga saker, bl.a. viken av ögonkontakt och kroppsspråk.

En vecka efter vår hemkomst var det deras tur att komma hit och spendera en vecka i det

vackra Sverige. Vi såg till att de verkligen fick uppleva Stockholm genom många varierade besök, aktiviteter och utflykter.

Vi är väldigt glada att den här resan blev av, eftersom vi har fått chansen att utveckla vår

tyska och uppleva en främmande kultur.

Vi vill rikta ett stort tack till Vi i Sundby för det värdefulla ekonomiska stödet.

DÜSSELDORFGRUPPEN GENOM ANNA HOVLAND OCH MICHAELA STJERNDAL



Hela gänget på plats.

Schöne Ferien wünschen uns Martin, Lasse und Charlotte